



TỔ
LỊCH SỬ
- ĐỊA LÍ

Tuyên truyền hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (sau là chủ tịch Hồ Chí Minh)



Cuối năm 1945

- 2/9/1945: Đọc *Tuyên ngôn Độc lập* – khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
- 03-09/1945: Thành lập Chính phủ lâm thời; đề ra 6 nhiệm vụ cấp bách để ổn định đất nước.
- Giải quyết 3 “giặc”: đói – dốt – ngoại xâm.
- 11/1945: Chỉ đạo chuẩn bị Tổng tuyển cử.



Từ năm 1946-1947

- 6/1/1946: Chỉ đạo tổ chức *Tổng tuyển cử Quốc hội khóa I*.
- 6/3/1946: Ký *Hiệp định Sơ bộ* với Pháp – chủ trương hòa hoãn để củng cố lực lượng.
- 14/9/1946: Ký *Tạm ước 14/9* với Pháp – nhượng bộ tạm thời để kéo dài hòa bình.
- 19/12/1946: Khi Pháp bội ước, Người ra *Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến*.
- 1947: Cùng Trung ương chỉ đạo *Chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông*, phá tan âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp.



Từ năm 1948 - 1950

- Phát động phong trào *Thi đua ái quốc* nhằm tăng cường sản xuất – quân sự – văn hóa.
- Cuối 1949: Các nước xã hội chủ nghĩa (Liên Xô, Trung Quốc...) *công nhận* và đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
- 1950: Chỉ đạo *Chiến dịch Biên Giới Thu – Đông* – thắng lợi quan trọng làm chuyển biến cục diện chiến tranh.
- Mở rộng quan hệ ngoại giao – viện trợ quốc tế.



Từ năm 1951 - 1954

- 2/1951: Chủ trì *Đại hội II của Đảng*, thành lập *Đảng Lao động Việt Nam*, Người được bầu làm chủ tịch Đảng.
- Chỉ đạo các chiến dịch lớn: *Tây Bắc (1952)*, *Thượng Lào (1953)*, đề ra tư tưởng “đánh chắc, tiến chắc”.
- 1954: Lãnh đạo toàn dân – toàn quân tập trung cho *Chiến dịch Điện Biên Phủ* → Thắng lợi ngày 7/5/1954.
- Chỉ đạo đoàn đàm phán tại *Hội nghị Geneve 1954* → ký kết *Hiệp định Geneve*, chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương.