

***CÁC EM CHÚ Ý ÔN LẠI CÁC VĂN BẢN ĐÃ HỌC TRƯỚC ĐÓ ĐỂ CHUẨN BỊ KIỂM TRA 1 TIẾT**

VĂN BẢN

LƯỢM

TỔ HỮU

I. Đọc- tìm hiểu chú thích:

1. Tác giả:



- Tố Hữu tên thật là Nguyễn Kim Thành (1920- 2002), quê ở Thừa Thiên Huế.
- Là nhà cách mạng, nhà thơ lớn của thơ ca hiện đại Việt Nam.

2. Tác phẩm:

- a/ Hoàn cảnh sáng tác: Bài Lượm sáng tác 1949, trong thời kì chống Pháp 1946-1954.
- b/ Thể loại:
 - Thơ 4 chữ.
 - Nhịp: 2/2.
 - Thơ tự sự, ngôi thứ 3.
- c/ Bố cục: 3 phần:

+ **Phần 1: “từ đầu ... xa dần”**

→ Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa tác giả và Lượm.

+ Phần 2: “ Cháu đi xa dần...Hồn bay giữa đồng”.

→ Chuyến công tác liên lạc cuối cùng và sự hy sinh của Lượm.

+ Phần 3: Phần còn lại,

→ Hình ảnh Lượm sống mãi.

II. Đọc – tìm hiểu văn bản:



1. **Hình ảnh chú bé Lượm:**

a/ **Lượm trước lúc hy sinh:**

- Chú bé loắt choắt
- ...
- Như con chim chích

→ Nhỏ bé, nhanh nhẹn, hồn nhiên, trong sáng, đáng yêu.

b/ **Lượm khi làm nhiệm vụ:**

- Vụt qua mặt trận

- ...

- Sợ chi hiểm nghèo

→ Dũng cảm, gan dạ, không sợ hiểm nguy.

c/ **Lượm lúc hy sinh:**

- Cháu nằm trên lúa

- ...

- Hồn bay giữa đồng.

→ Lời thơ nhẹ nhàng, gọi cảm.

⇒ Lượm hy sinh thật cao cả, anh dũng.

2. **Tình cảm của nhà thơ:**

- Lượm ơi, còn không?

→ Câu hỏi tu từ

→ Bộc lộ sự đau xót ngổ ngàng

- Chú bé loắt choắt

- ...

- Nhảy trên đường vàng.

→ Khổ thơ cuối lặp lại như một điệp khúc, hình ảnh chú bé sống mãi trong lòng mọi người.

III. Ghi nhớ: Học SGK/ 77

IV. Luyện tập:

1. Ngoài hình ảnh chú bé Lượm em còn biết những anh hùng yêu nước nhỏ tuổi nào khác. Hãy kể tên những anh hùng mà em biết? Để tiếp bước thế hệ các anh hùng đó em phải làm gì khi còn ngồi trên ghế nhà trường?
2. Viết đoạn văn từ 7- 10 câu miêu tả chuyến đi liên lạc cuối cùng và sự hy sinh của Lượm.

3. **V. Dặn dò:**

- Học thuộc lòng bài thơ.

- Làm bài tập ở phần luyện tập trên -> Nộp bài ngày 20/4/2020 cho GVBM dạy các em nhé.-> Theo lịch để tránh dồn bài trong tuần.